

# JONGERENWERK

Hervormde Kerk van Valkenburg a/d Rijn

14 NOVEMBER 2015

## JONGERENWERK JAARGANG 2 NR.2

Hier weer een jongerenwerk waarin wij jullie weer het een en ander willen laten weten. Ook is er een activiteit waar je bij kunt zijn.

Weet je trouwens dat je bij onze kerk staat ingeschreven en dat je een van de 250 jongeren tussen de 12jr en 23jr bent. Wij vinden het daarom zinvol om elkaar te ontmoeten.

**De eerste activiteit waar je andere kunt ontmoeten en waar je voor op moet geven is het volleybaltoernooi op 21 november in het nieuwe "Dorpshuis"(de Terp).**

We beginnen om 18.00 uur met patat, snack en drinken met de jongeren van 12 tot 16 jaar.

Het toernooi begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur.

De ouderen jongeren ( 16 tot ????) worden om 20.30 uur verwacht en met jullie willen wij de avond starten door met elkaar wat te drinken en om 21.00 uur met het toernooi te starten. Het toernooi duurt tot 23.00 uur, maar hierna kan er nog wat gedronken worden en kunnen we nog even gezellig met elkaar napraten of een taxi bestellen naar Noordwijk.

**Er zijn tot nu toe nog geen aanmeldingen binnengekomen, maar wij gaan ervan uit dat wij straks niet met z'n tweeën staan te volleyballen, dus geeft je snel op zodat wij hier rekening mee kunnen houden.**

Zelf dachten we aan alle Follow Me-ers; alle 16plussers; alle 18plussers; alle leiding van deze groepen; de jeugd Dienstcommissie; wellicht ouders met een jeugdige karakter die nog lekker fit zijn. Iedereen is natuurlijk ook van harte welkom om te komen supporteren.

Geef je dus snel op, want wij hopen jullie te zien.

Groetjes, jullie jeugdouders.



## VERHAAL:

William had zich aangemeld voor het leger, want het enige wat hij dolgraag wilde was: marinier worden. William meldde zich dus aan en begon aan de loodzware mariniersopleiding. Hij was een jongen waarvan de meeste mensen zouden zeggen dat hij een beetje vreemd was. Hij viel dan ook al snel buiten de groep en werd het mikpunt van spot, getreiter en vernedering.

In de barak waar William sliep, werd hij constant gepest. Zijn medemariniers deden er echt alles aan om hem voor de gek te houden en voor paal te laten staan. De sergeant wist dat dit gebeurde, maar deed niets om er een einde aan te maken.

Op een dag kwam een van de barakgenoten op het idee om nou eens een echt geweldig goede grap met William uit te halen. Het idee was om een granaat stiekem onklaar te maken en die 's avonds in het midden van de barak te gooien. Het kon niet anders dan dat William in paniek uit het raam zou springen. Wat een grap! Dit zou pas leuk worden!

Zo gezegd, zo gedaan. De geprepareerde granaat werd in het midden van de barak gegooid en iedereen begon – als heuse acteurs – hysterisch te gillen: "O help, een granaat!!! Hij staat op scherp!!! Ren voor je leven. Hij ontploft!!!"

Ze wachtten op het moment dat William zou springen. En William sprong ook. Maar niet uit het raam of de deur uit, maar hij sprong .....bovenop de granaat. Hij vouwde zijn lichaam om de granaat en schreeuwde tegen de anderen: "Ren voor je leven!!! Maak dat je wegkomt!!! Vlucht!!!"

En toen werd het stil in de barak. Muisstil.

De mariniers realiseerden zich dat degene die zij al die tijd vernederd en bespot hadden... degene was die zijn leven voor hen wilde geven.

Toen ik dit verhaal las, moest ik denken aan de spot en de hoon die Jezus ontving. Zelfs aan het kruis! Ook Hij wilde Zijn leven geven.....

Bron: [www.christelijkeverhalen.nl](http://www.christelijkeverhalen.nl)

**VOLLEYBALTOERNOOI 21 november. Geef je snel op!!!**



Check het even in je vriendengroep, maar je kunt je ook alleen inschrijven. Wij hopen op jullie komst. Opgeven kan bij Jeroen Zwaan: [zwaan-zinnig@live.nl](mailto:zwaan-zinnig@live.nl) of 06-22890995

## Reageren op het jongerenwerk kan!

Wilt u of wil jij reageren op het jongerenwerk dan kun je mailen naar de jeugdouders:

Jeroen: [zwaan-zinnig@live.nl](mailto:zwaan-zinnig@live.nl)

Theo: [t.vanvelzen@casema.nl](mailto:t.vanvelzen@casema.nl)



## Jeugddienst Hervormde kerk Valkenburg

**Datum:** 29 november 2015

**Tijd:** 18.30 uur

**Voorganger:** Ds. Hoftijzer

**Muzikale medewerking:** Marianne van der Plas van Hoek

### Jeugddienstcommissie

Vol verwachting klopt ons hart...

Het is weer zo ver! De decembermaand staat voor de deur! De maand van sfeer en gezelligheid. Zou de goede Sint wel komen, nu het weer zo leuk is? Gezellig voor de haard. Schoen zetten, zingen en 's morgens vol spanning kijken wat er is gebracht. De kerstboom opzetten met mooie lichtjes, kaarsen die branden. Shoppen voor een mooie outfit. 's Avonds in het donker door de sneeuw wandelen, op weg naar de Kerstnachtdienst.

Niet te vergeten een zes gangen diner bij je schoonfamilie. Chocoladeletters, chocoladekransjes, chocolademelk. En 2 kilo extra op je heupen. December is ook: een te volle kar in een nog vollere supermarkt. Uiteraard nog een keer terug moeten, want je bent wat vergeten. Enorme drukte en overwerken tot het Kerst is. Elk jaar zeggen: "dat doe ik volgend jaar anders". Ja, december: Vol verwachting klopt ons hart...

Want hoe fantastisch óf hectisch je de decembermaand ook vindt, we verwachten nogal wat! Een klein Kindje in de kribbe! Maar of dat glitter en glamour is?!

"Vol verwachting klopt ons hart" is dan ook het thema van de jeugddienst van 29 november. Dominee Hoftijzer uit Rijnsburg zal tijdens deze dienst voorgaan. Marianne van der Plas en Paul van Hoek zorgen voor de muzikale medewerking. De dienst begint zoals altijd om half zeven.

We verwachten jullie allemaal op zondag 29 november tijdens deze speciale "bijna-december" jeugddienst. Enne.... Wie zoet is?!?!

Groetjes, de jeugddienstcommissie

### AGENDA van NOVEMBER t/m .....

**Maandagen** in oktober en november Follow Me.

**Woensdagen** in oktober en november 18+ avond.

**Ma. 16** november slotdatum opgeven volleybaltoernooi

**Za. 21** november volleybaltoernooi

**Zo. 29** november Jeugddienst

**Alvast wat data waarop wij iets willen regelen:**

**Zo. 03** januari Jongeren Nieuwjaarsevent 16.30 uur met happie en sappie tot 18.15 uur

**Do. 24** maart the Passion 2016 kijken met elkaar 2016 met bakkie, sappie en snackie

**Zo. 15** mei Pinksterdagevent 16.30 uur; Spreker tot 17.30 uur; daarna happie en een sappie tot 18.15 uur

**Ken je de website van de HGJB? Er is daar enorm veel te vinden voor jongeren!** ([www.hgjb.nl](http://www.hgjb.nl))



De stukjes hieronder komen bij geloofsvragen vandaan. Zelf denk ik, dat wel allemaal wel onze vragen hebben. Wanneer je de website bezoekt kom je er achter hoe leeftijdsgenoten en jongerenwerkers denken over vragen of ander zaken die met het geloof te maken hebben.

### Wie ben ik? → Niet lekker in je vel?

René de Boer werkt met tieners. Vooral met tieners die niet lekker in hun vel zitten en bij wie het dan wel 's misgaat: bij henzelf, thuis, op school, op straat... hoe dan ook. Heftig? Ja en nee. Elke tiener zit wel 's niet lekker in z'n vel. Alleen, je moet daar wél mee leren omgaan. En vooral: proberen erover te praten.

**Lees verder op:**  
<http://www.hgjb.nl/voor-jongeren/geloofsvragen/wie-ben-ik/niet-lekker-in-je-vel.htm>

### Hoe leef ik? → Milieu

Betrap je jezelf er ook wel eens op dat je smoesjes zit te verzinnen om niets te hoeven doen? Hier is een lijst met de meest voorkomende smoezen om lekker door te kunnen leven, zonder je druk te maken over het milieu!

**Lees verder op:**  
<http://www.hgjb.nl/voor-jongeren/geloofsvragen/hoe-leef-ik/milieu.htm>

### Hoe geloof ik? → Ben ik bekeerd? – deel 1

'Ben ik bekeerd?' Die vraag kan bij je boven komen, als je een ander hoort vertellen wat de Heere God in zijn of haar leven heeft gedaan. Bijvoorbeeld als een vriend of vriendin die helemaal niet bij het geloof is opgevoed, gaat uitleggen hoe de Heere Jezus Christus in zijn of haar hart is komen wonen. Sommige mensen kunnen immers uit eigen ervaring iets laten horen van de grote verandering die in hun leven is gekomen. Prostituees werden leidsters van kinderkoren, en drugsverslaafden onderwijzers op zondagsschool. Heel vaak hoor je ze dan zeggen: 'Toen en toen ben ik bekeerd!'

**Lees verder op:**  
<http://www.hgjb.nl/voor-jongeren/geloofsvragen/hoe-geloof-ik/ben-ik-bekeerd--deel-1.htm>

### Ideeënbus

Heb je een goed idee voor de kerk of voor een ander laat het ons dan weten. Wij zullen het dan plaatsen in het jongerenwerk en wellicht wordt je idee uitgevoerd of door een ander gebruikt. Wees niet teleurgesteld als ideeën niet doorgaan.