

Liturgie
voor de laatste zondag van het
kerkelijke jaar op 22 november 2020
om 10 uur in de Hervormde Kerk van
Valkenburg aan de Rijn



Voorganger: ds.H.E.J.van der Laan

Ouderling van dienst: Nico Messemaker

Muzikale medewerking:

Ton Baris, orgel

Jacomina van der Plas, zang

Marrienne van der Plas, kinderlied en Gemeentezang

09:45 Orgelspel

09:55 Jacomina zingt: Joh. de Heer 180

1. Jezus, die mijn ziel bemint,
's levens stormen loeien, Heer!
o, beveilig mij, uw kind,
leg mij aan uw boezem neer.
Als de golven woedend slaan,
tegen rotsen op en neer,
laat mij aan uw zij dan staan,
tot de storm voorbij is, Heer.
2. And're toevlucht ken ik geen;
Hulp' loos kom ik tot U vliên;
Laat, o laat mij niet alleen,
Wil mij steeds uw hulpe biên!
Als de zondelast mij drukt,
Zend mij Uw verlossing neêr;
Ben ik zwak en neêrgebukt,
Schenk mij dan uw kracht, o Heer!
3. Gij, o Heiland zijt mijn kracht,
Gij mijn hoog vertrek o Heer,
Gij sterkt zwakken door uw macht,
Gij geeft blinden d'ogen weer.
Heilig, driemaal heilig Gij,
zie ontfermend op mij neer,
niets dan zwakheid vindt G'in mij,
schenk mij uw genaad' o Heer.

4. Volheid van genade, Heer,
woont steeds in uw priesterhart.
Stort de stroom des levens neer
in mijn ziel, neem weg mijn smart.
Gij zijt 's levens Heilfontein,
Gij geeft zondaars zaligheid.
Was mij Heer en houd mij rein,
nu en tot in eeuwigheid.

10:00 uur Welkom en afkondigingen

Zingen: Psalm 42:1,3

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek Zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in Zijn voorhoven?
3. Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 27:1,3

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in Zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
3. Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
verborgen in het binnenst van Zijn hut:
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden,
de schaduw van Zijn wolk heeft mij beschut.
Hij stelde mij als op een hoge rots,
het woelen van mijn vijanden ten trots;
daarom wil ik met vrolijk feestgerei
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij!

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 25:2,4

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
4. God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan Zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem needrig valt te voet,
zal van Hem Zijn wegen leren.

Gebed



Kindermoment door Gesina Joziasse

Kinderlied door Marrienne van der Plas

Na na na na na na

God heeft ons zijn Woord gegeven
het begint bij Genesis
en tot en met Openbaring zie je wie en wat Hij is
't Is niet altijd even simpel
soms begrijp je 't niet meteen
maar zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen.

Hij is groot en geweldig goed voor iedereen
geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
en wij willen Hem kennen elke dag steeds meer
en wij zullen Hem prijzen
want Hij is de hoogste Heer.

Na na na na na na

God heeft ons Zijn trouw bewezen
dwars door de geschiedenis
en we mogen gaan ontdekken
hoe fantastisch goed Hij is
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft
en Hij laat ons nooit alleen
Ja, Zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen.

Hij is groot en geweldig..... (2x)

Na na na na na na

1^e Schriftlezing: Psalm 146 (Herziene Statenvertaling)

De HEERE is getrouw

¹Halleluja! Mijn ziel, loof de HEERE. ²Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn God Psalmen zingen zolang ik er nog ben. ³Vertrouw niet op edelen, op het menskind, bij wie geen heil is. ⁴Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem; op die dag vergaan zijn plannen. ⁵Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, ⁶Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die voor eeuwig de trouw bewaart, ⁷Die de onderdrukten recht doet, Die de hongerigen brood geeft. De HEERE maakt de gevangenen los, ⁸de HEERE opent de ogen van de blinden. De HEERE richt de gebogenen op, de HEERE heeft de rechtvaardigen lief. ⁹De HEERE bewaart de vreemdelingen, Hij houdt wees en weduwe staande, maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom. ¹⁰De HEERE zal voor eeuwig regeren; uw God, Sion, is van generatie op generatie. Halleluja!



Jacomina zingt: Joh. de Heer 150

1. Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neêr,
Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onzen Heer.
2. Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
Dan Hij die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing,
Hij alleen is 't, die ons schraagt.
3. Zijn wij zwak, belast, beladen,
En ter neêr gedrukt door zorg!
Dierbr'e Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot den Heer,
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

2^e Schriftlezing: Joh. 14:1 t/m 6 (Herz. Statenvert.)

Het huis van de hemelse Vader

¹Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. ²In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

³En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. ⁴En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. ⁵Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?

⁶Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Zingen: Lied 460: (Hemelhoog)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw Naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw Naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw Naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. (2x)

Verkondiging

Orgelspel: Psalm 146

Jacomina zingt: Joh. de Heer 149

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Herdenking van de gestorvenen

Wij herdenken:

Arie Cornelis GEIJTEMAN,
overleden op 26 november 2019 op de leeftijd van 84 jaar
Matth.11:28: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en
belast bent, en Ik zal u rust geven.

Prijna DOLDERSUM – van der MEIJ,
overleden op 19 december 2019 op de leeftijd van bijna 91
jaar
Psalm 23:1: De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

Pieter FREKE,
overleden op 22 januari 2020 op de leeftijd van 67 jaar
1 Joh.4:16b: God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in
God, en God in hem.

Pieter Leopold TIBBOEL,
overleden op 29 januari 2020 op de leeftijd van 73 jaar
Veilig in Jezus' armen.

Sijbrand van der ZWART,
overleden op 4 februari 2020 op de leeftijd van 86 jaar
Psalm 139:1: Heere, U doorgrondt en kent mij.

Agada Geertruida SCHAAP – ZWAAN,
overleden op 7 februari 2020 op de leeftijd van
bijna 86 jaar
Joh.11:25,26 : Jezus zei: Ik ben de Opstanding en het
Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij
gestorven.

Antonius Hendrik van DORP,
overleden op 18 maart 2020 op de leeftijd van 80 jaar
Psalm 91:1: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is
gezet, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Abraham de ROODE,
overleden op 16 april 2020 op de leeftijd van 80 jaar
Psalm 119:105: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en
een licht op mijn pad.

Naomi Nicole Elisabeth BOL,
overleden in de moederschoot na een zwangerschap van
bijna 21 weken en ‘stil’ geboren op 25 april 2020
Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud,
woont de Vader in de hemel die van alle kind’ren houdt.

Ingetje Evertje van TOL – OTTEVANGER,
overleden op 3 mei 2020 in de leeftijd van 95 jaar.
Psalm 121:8 : De Heere zal uw uitgaan en uw ingaan
bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

Wolter VISSCHER,
overleden op 28 augustus 2020 op de leeftijd van 86 jaar
Psalm 68:20: Geloofst zij de Heere; dag aan dag overlaadt
Hij ons. Die God is onze zaligheid.

Catharina Maria de JONG – de BLES ,
overleden op 30 september 2020 op de leeftijd van 84 jaar
Openb.21:5a: En Hij die op de troon zit zei: Zie, Ik maak
alle dingen nieuw

Moment van Stilte



Zingen: Gezang 293:1,2,3

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Zingen: Lied 416 (Nieuwe Liedboek)

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en Zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn Naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen, beantwoord met Gezang 456:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw Naam ter eer

Orgelspel

*Als je eenzaam bent of in het duister,
denk dan aan Mij en roep Mijn Naam.
Als geen mens je kent en niemand luistert,
Zelfs als je fluistert zal Ik je stem verstaan.*

*Wees niet bang voor de stilte om je heen.
Wees niet bang Ik laat je nooit alleen.
Als een Vriend wil Ik je dragen,
alle dagen, Ik zal er zijn.*

*Drukt de hele wereld op je schouders
en spoken zorgen door je hoofd.
Er is Iemand die je kunt vertrouwen,
Die van je houdt
en die echt in jou gelooft.*

*Als een Vriend wil Ik je dragen
Alle dagen, Ik zal er zijn.
Als een ster in donkere nachten,
zal Ik wachten, Ik zal er zijn.*



