

Zicht op gemeente-zijn

Hervormde gemeente Valkenburg
aan den Rijn



Inhoud

Inleiding	3
1. Roeping van de kerk.....	5
Dag 1. Waarom kerk?	5
Dag 2. Geroepen	6
Dag 3. De Grote Opdracht	7
Dag 4. Het Grote Verlangen	8
Dag 5. Missie	9
2. Visie op gemeente-zijn.....	10
Dag 6. We komen ergens vandaan	10
Dag 7. De eerste christelijke gemeente.....	12
Dag 8. Gemeente buiten het paradijs.....	13
Dag 9. Geloof	15
Dag 10. Gemeenschap in eenheid	16
Dag 11. Eenheid om zuinig op te zijn.....	17
Dag 12. Vrede.....	18
Dag 13. Openheid en kwetsbaarheid	20
Dag 14. Hervorming	21
Dag 15. Groei	23
3. Beelden vanuit de gemeente.....	25
Levende gemeente	25
Gemeente met ruimte voor de jeugd.....	25
Laagdrempelige gemeente	26
Moderne gemeente	26
Vertrouwde gemeente.....	26
Samenvatting	27

Inleiding

Door verschillende ontwikkelingen in onze samenleving staat de christelijke gemeente - zoals wij die kennen - al langere tijd onder druk. Een groot deel van de jeugd is niet langer betrokken tegen de tijd dat ze jongvolwassen zijn. Een behoorlijk deel van de twintigers, dertigers en veertigers verbindt zich allerminst gemakkelijk aan de gemeente. Er komen zelden of nooit mensen 'van buiten' tot geloof. De kerk heeft nauwelijks nog iets te zeggen in het maatschappelijk debat. Velen van ons merken dat in het klein in gesprek met mensen die de Here Jezus Christus (nog) niet hebben leren kennen. Geloven is 'fijn voor jou, maar niet voor mij' en daarmee zijn veel gesprekken al snel over.

Wat heeft dit alles te zeggen over hoe wij zelf het Evangelie van Christus Jezus onze Heer ontvangen? En over hoe we als kerkelijke gemeente in de samenleving van Valkenburg aan den Rijn staan? Hebben we nog een boodschap voor onze tijdgenoten? Doet de kerk er nog toe?

Om antwoorden te vinden op die vragen zullen we op zoek moeten gaan naar **de roeping van de kerk** en naar **een bijbelse kijk op hoe we kerk zijn**. Het gaat dan dus om de vraag naar de opdracht of missie van de kerk. (Wat is precies een kerkelijke gemeente? Wat is Gods bedoeling daarmee?) En om de vraag naar wat de Bijbel ons aanreikt over hoe we samen gemeente van Jezus Christus kunnen/moeten zijn.

Dit boekje wil helpen bij het nadenken over bovengenoemde twee hoofdvragen: **1. Wat is de roeping van de kerk precies?** En **2. Wat is een bijbelse visie op gemeente-zijn?** De kerkenraad wil graag dat we als gemeente in de komende paar maanden bruikbare antwoorden vinden op deze twee hoofdvragen. Daarvoor komen we op D.v. 21 april en 24 mei als gemeente samen. Ter voorbereiding op die bijeenkomsten kan dit boekje gebruikt worden. Het is opgesteld in dagboekvorm, zodat u de zaken rustig kunt overdenken en in gebed kunt brengen.

Vervolgens wil de kerkenraad op basis van de missie en visie bepalen wat de komende vier jaar voluit aandacht moet krijgen in het werk in de kerk. Een kleine werkgroep ondersteunt de gemeente bij dit proces.

Namens de Werkgroep beleidsplan '22-'26,
Rick van Elk, Valkenburg a/d Rijn, maart 2022

1. Roeping van de kerk

Dag 1. Waarom kerk?

Waarom is er eigenlijk zo iets als kerk? Is dat omdat mensen met dezelfde interesses elkaar nu eenmaal opzoeken in verenigingen en clubs? Omdat ze samen behoefte hebben aan zingen, bidden en een hemels woord? Of omdat kerkmensen bang zijn voor hemelse straf als ze zich niet netjes godsdienstig gedragen? Of omdat er nu eenmaal een plek moet zijn waar een profetisch woord verkondigd kan worden in deze wereld? Wat is de bedoeling van een kerk? Wat is haar doel?

Het antwoord op die vragen hangt nauw samen met de roeping van de mensen die de kerk vormen. In het Nieuwe Testament komen we verschillende beelden tegen die gebruikt worden om duidelijk te maken wat de kerkelijke gemeente is. Bekende beelden zijn dat van het Lichaam van Christus (1 Kor. 12:27), dat van de gemeente als bruid (Ef. 5:23-32) en als gebouw of huis (Ef. 2:19-22, 1 Petr. 2:5). Met die beelden wordt stevast de gemeenschap van gelovigen aangeduid. De kerk is niet een gebouw, maar een groep gelovigen. Ons woord 'kerk' stamt van het Griekse *kuriakon*, *van de Heer*. Kerk = groep mensen van de Heer, zou je kunnen zeggen.

✓ *Wat denk jij dat het doel van de kerk is?*

Dag 2. Geroepen

Lezen: Mattheüs 5:13-16

Als de kerk een gemeenschap van gelovige mensen is, dan is het belangrijk om te weten welke opdracht die mensen hebben gekregen.

Aan het begin van de Bergrede benoemt Jezus een fundamentele roeping van mensen die bij God horen: smaak geven aan deze wereld en bederf tegen gaan; en licht verspreiden in de duisternis. Daarin weerklinkt het doel wat de Here God met Zijn volk Israël voor ogen had en dat we in het Oude Testament tegenkomen. Dit volk zou tot zegen zijn voor de volken. Aan hen en door hen heen zouden de volken kunnen zien wie God is. Zowel door Zijn voortdurende zorg voor hen, als doordat de Messias uit dit volk geboren zou worden tot heil van de gehele wereld.

Zo worden wij allen voor de dag geroepen door de Heer om zout en licht te zijn in deze wereld, ons leven. Hij ziet het met ons zitten om verschil te maken in mensenlevens, in een samenleving en in de Schepping. Op z'n minst doordat we hebben te strijden tegen de zonde in onszelf en in de wereld.

- ✓ *In hoeverre ben je ervan bewust dat de Heer je bedoelt heeft om – elke dag opnieuw – als zout en licht in deze wereld te zijn? Geef 'ns een cijfer 0-10.*
- ✓ *Wat zou de kerk kunnen betekenen om te groeien in dit bewustzijn?*

Dag 3. De Grote Opdracht

Lezen: Mattheüs 28:16-20

De opdracht uit vers 19 wordt wel De Grote Opdracht genoemd. Dit is wat de leerlingen van Jezus vanaf dat moment moeten gaan doen. En het is een concreet vervolg van wat Jezus zélf had gedaan: *Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.* Mattheüs 4:17.

De boodschap dat het Koninkrijk van de hemelen nabij is gekomen en dat dat vraagt om bekering, moesten de leerlingen ook rondbrengen tijdens hun stage (Mt. 10:7). En je ziet die terugkomen in de toespraken van Petrus (Hand. 2) en Paulus (Hand. 17:30-31).

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk. Mattheüs 4:23a. Jezus zocht de mensen op en verkondigde hen het goede nieuws. Later gaf Hij Zijn leerlingen opdracht dat zij op hún beurt ook weer mensen zouden ópzoeken: *Ga dan heen.*

- ✓ *Kenmerkt die opzoekende beweging ons als kerk eigenlijk wel voldoende? Of maken we toch hoofdzakelijk samentrekkende en terugtrekkende bewegingen?*
- ✓ *Heb je ideeën hoe we als kerk en als gelovigen meer 'heen kunnen gaan' dan dat we nu doen?*

Dag 4. Het Grote Verlangen

Lezen: 2 Petr. 3:1-10

Ik weet niet welk beeld je nu hebt van de Here God, of toen je Hem nog niet had leren kennen. In vele culturen zijn goden onberekenbaar en snel geïrriteerd. Combineer dat met de aan deze goden toegedichte grote macht en kracht en je begrijpt dat hele hordes mensen alles doen om de goden gunstig te stemmen.

Van nature zijn we argwanend tegenover het bovennatuurlijke. We kennen het niet en kunnen het ook niet leren kennen. De Bijbel legt uit dat dat komt omdat we gescheiden zijn geraakt van die werkelijkheid. Omdat wij liever onze eigen gang gaan en denken dat wel aan te kunnen.

Ook van de God van de Bijbel wordt door veel mensen gedacht dat Hij vooral snel boos is. Alsof Hij de hele dag bij zit te houden wat je fout doet en je erop pakt zodra het kan. Alsof Hij er genoeg in schept om je te veroordelen. Maar is dát werkelijk wat er in Gods hart leeft? Is dat Zijn Grote Verlangen? Mensen straffen? Heb je de Bijbel dan wel goed gelezen? Want wat lezen we in 2 Petrus 3:9 over Zijn Grote Verlangen?

- ✓ *Lees ook Ezechiël 18:23 en 33:11.*
- ✓ *Leeft het Grote Verlangen van de Heer ook in jouw hart?
En wat doe je daarmee?*
- ✓ *Merk je voldoende van Zijn Grote Verlangen in onze
kerkelijke gemeenschap terug?*

Dag 5. Missie

- ✓ *Met de vorige vier paragraafjes in gedachten stellen we opnieuw de vraag: wat is de bedoeling, de opdracht van de kerk? Hoe zou je die nu omschrijven?*

- ✓ *Leg dit eens naast de huidige beschreven missies van onze kerk?*

“De Hervormde Gemeente van Valkenburg aan den Rijn wil een gemeente zijn waar Christus wordt verkondigd en waarin men zich wil laten leiden en inspireren door Zijn Woord en Geest om samen (jong en oud) te groeien naar Zijn wil.”

De jeugdwerkgroep heeft in een later stadium een andere missie opgesteld:

“Wij zijn een gemeente waar jong en oud samen ontdekken wie de Here Jezus is, waar we, door de Geest te ervaren, (mogen) groeien in geloof en het goede nieuws van Gods liefde delen in de wereld dichtbij en veraf.”

Waar zie je raakvlakken met wat in paragraaf 1.1-1.4 aan de orde kwam? En waar zou je willen aanscherpen of zelfs wijzigen?

2. Visie op gemeente-zijn

Dag 6. We komen ergens vandaan

De Bijbel spreekt over het lichaam van Christus als alle gelovigen van alle plaatsen en van alle tijden. Als Hervormde gemeente in Valkenburg aan den Rijn zijn we daarin een klein radertje. Onze gemeente is niet nieuw. In onze kerk wordt al meer dan 400 jaar het Evangelie verkondigd. We staan op de schouders van de generaties voor ons en hebben ons te bezinnen hoe we het onveranderlijke Evangelie van Jezus Christus uit kunnen leven en door kunnen geven in onze tijd.

Wij zijn een gemeente die tot 2004 behoorde tot de Hervormde Kerk. In 2004 hebben we besloten om mee te gaan in de PKN en daar als Hervormde Gemeente binnen de PKN een plaats in te nemen.

De PKN is een samengaan van verschillende kerken die heel uiteenlopend tegen het Evangelie en de belijdenissen aankijkt. Dat maakt dat we als gemeente duidelijk moeten maken waar wij staan. Wij hebben ons uitgesproken dat we de Bijbel als Gods Woord accepteren en in verbinding met de geschiedenis van de kerk ons scharen achter de geloofsbelijdenissen. (In kerkelijke termen heet dit een confessionele gemeente.) We willen een gemeente blijven waarin God, Jezus en de Heilige Geest centraal staan en waarin we geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven en opgestaan.

Op het fundament van de Bijbel en de belijdenissen mogen we verder bouwen. Hoe we dat willen doen, is een blijvend onderwerp van gesprek, omdat we daar verschillend over denken. Onze gemeente is onderdeel van de wereldwijde kerk van alle plaatsen en eeuwen. Zoals God vanaf het ontstaan van de christelijke gemeente een weg is gegaan met Zijn gemeente door de tijden heen, wil Hij ook ons in deze tijd toerusten en inzicht geven hoe gemeente te zijn in deze tijd. Daarvoor is het nodig om vanuit ons fundament met elkaar een vertaling te maken naar de tijd van vandaag. Anders gezegd, we willen de boodschap niet veranderen, maar willen wel met elkaar kijken naar de wijze waarop we de boodschap communiceren. Het is namelijk ons verlangen dat zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden zich thuis kunnen voelen in onze gemeente.

- ✓ *Aan welke bijbelteksten denk je als het gaat over de verbondenheid met gelovigen over de hele wereld en door de eeuwen heen?*
- ✓ *Wat betekent het voor jou dat onze kerk in die verbondenheid staat?*

Dag 7. De eerste christelijke gemeente

Lezen: Handelingen 2:37-47 (of: 1-47)

Je ziet het voor je: het is pinksterfeest in Jeruzalem. Het is ontzettend druk in de stad en dan begint Petrus vol van Gods Heilige Geest te getuigen van het lijden, sterven en de opstanding van de Here Jezus. De mensen die het horen, worden diep in hun hart geraakt en vragen Petrus wat ze moeten doen. En Petrus roept hen op zich te bekeren. Diezelfde dag worden 3000 mensen aan de volgelingen toegevoegd en gedoopt in de naam van Jezus Christus. Ze houden zich aan wat de apostelen hen leren, ze vormen een gemeenschap, eten en bidden samen. Ze komen veel bij elkaar en delen wat ze hebben met elkaar. Ze verkopen hun bezittingen en verdelen de opbrengst onder iedereen die het nodig heeft. Eensgezind komen ze samen in de tempel, ze loven en prijzen God en iedereen is onder de indruk van hen. Zo begint de eerste gemeente te ontstaan en elke dag voegt de Heere God mensen toe aan de gemeenschap die gered is.

- ✓ *Wat spreekt je aan als je dit leest over de eerste gemeente van Jezus Christus?*
- ✓ *Waar kunnen wij als Hervormd Valkenburg een voorbeeld aan nemen en waarom?*
- ✓ *Wat wil/kun je hier zelf in betekenen?*

Dag 8. Gemeente buiten het paradijs

Als wij dan toch mogen dromen over wie wij willen zijn als gemeente, dan zou het toch prachtig zijn als wij lijken op die eerste gemeente! Een groeiende gemeenschap vol van geloof en eensgezindheid. En tegelijkertijd bekruipt ons misschien ook het gevoel dat dit voor ons niet haalbaar is. Het lijkt bijna onmogelijk om zo gemeente te zijn en te blijven. Kunnen wij ons wel door hen laten inspireren of ligt de lat daarvoor te hoog? Misschien helpt het ons als we eens kijken hoe het verder gaat met deze eerste gemeente.

Het lijkt bijna een ideale gemeente, maar net als wij zijn ook zij nog niet volmaakt. Ook de eerste christelijke gemeente is een gemeente buiten het paradijs, onderdeel van een gebroken wereld. Helaas ondervinden ze daardoor al snel problemen. Petrus en Johannes worden gevangen genomen door andere Joden die Jezus niet erkennen als de beloofde Messias (Hand. 4:1-22). We lezen over twee gemeenteleden - Ananias en Saffira - die de gemeente en God voorliegen (Hand. 5:1-11). Er is onenigheid over de zorg voor weduwen in de gemeente (Hand. 6:1). Later wordt Stefanus vermoord, omdat hij getuigt van de Here Jezus (Hand. 7:54-60) en vervolgens wordt de hele gemeente in Jeruzalem zwaar vervolgd onder leiding van Saulus (Hand. 8:1). Weer later kunnen we lezen dat er discussie is als Petrus vertelt dat hij heidenen het Evangelie heeft verkondigd en ze tot geloof zijn gekomen (Hand. 11:1-3). We lezen ook over verbittering die ontstaat tussen de apostelen Paulus en Barnabas (Hand. 15: 39).

Het is jammer om te lezen dat deze mooie gemeente al zo snel in moeilijkheden komt. En hoewel het natuurlijk ons verlangen kan zijn om een eensgezinde gemeente te zijn, ervaren ook wij – als we eerlijk zijn – problemen en moeilijkheden door onderlinge onenigheid en verschillen. Of door onbegrip van mensen buiten de kerk. Laten we opnieuw kijken naar de eerste gemeenten en lezen hoe zij met moeilijkheden zijn omgegaan. Is het niet mooi om van hen te leren en ons hierdoor te laten inspireren?

- ✓ *Wat doet het met je als je merkt/hoort van onenigheid in onze gemeente of daar zelf direct bij betrokken bent?*
- ✓ *Het is niet vreemd als dat je raakt, verdriet doet en teleur stelt. Maar toch is het wel goed om je af te vragen: heb ik misschien te hoge verwachtingen van de heiligheid van de gemeente?*
- ✓ *Hoe zouden we met die gebrokenheid in de kerk moeten omgaan wat jou betreft? Welke bijbelteksten komen dan bij je boven?*
- ✓ *Nogal wat mensen zijn afgehaakt van de kerk vanwege het gedrag van kerkmensen. Kennelijk hebben zij vooral het beeld meegekregen dat de christelijke gemeente een groep van volmaakte mensen is, in plaats van een groep van mensen die van genade leert te leven. Geven wij elkaar in onze gemeente wel het juiste beeld mee? Zo nee, wat kan er beter?*

Dag 9. Geloof

Lezen: 1 Korinthe 15:12-34

De leden van de eerste gemeente aanvaardden het gepredikte Woord (Hand. 2:41-42a). Hierbij gaan de apostelen in hun prediking uit van de kruisiging en opstanding van Jezus Christus (o.a. Hand. 4:20). Maar na verloop van tijd is er ook sprake van dwaalleer: gedachten en ideeën die het geloof in Jezus Christus ondermijnen. We zien dit bijvoorbeeld in Korinthe waar een aantal gemeenteleden beweert dat de volgelingen van Jezus niet zullen opstaan uit de dood (1 Kor. 15: 12). Paulus benoemt de dwaalleer in zijn brief aan hen en zet in dezelfde brief uiteen waarom deze gedachte verkeerd is en hoe dit leidt tot ongeloof (12-32). Hij legt uit hoe het wel zit en roept de gemeenteleden op om niet af te dwalen (15:33).

- ✓ *Het is mooi om te lezen dat deze dwalingen hardop worden uitgesproken in de gemeente en onderling bekend zijn. Is die ruimte om met elkaar te praten over de Bijbel en te leren van elkaar er ook in onze gemeente?*
- ✓ *Is er ruimte en kennis van de Schrift om elkaar te wijzen op dwalingen en elkaar aan te moedigen om het Evangelie van Jezus Christus volledig te aanvaarden?*
- ✓ *Kunnen we elkaar waarschuwen als het geloof in Jezus Christus in twijfel wordt getrokken of helemaal vaarwel wordt gezegd?*
- ✓ *Hebben we oog voor hen die het geloof of de gemeenschap de rug toekeren en ondernemen we net als Paulus actie om daarover te praten?*

Dag 10. Gemeenschap in eenheid

Lezen: 1 Korinthe 12:12-31

In een reactie op ruzie en verdeeldheid in de gemeente van Korinthe (1 Kor. 1:10-17) schrijft Paulus in zijn eerste brief aan hen dat ze als gemeente een tempel voor God zijn (3:17), gebouwd op hetzelfde fundament, namelijk Jezus Christus (3:11). En verderop in de brief noemt hij de gemeente het lichaam van Jezus Christus. Een lichaam opgebouwd uit verschillende ledematen, maar allemaal behoren ze tot hetzelfde lichaam (12:12-31). Met andere woorden, als christenen ben je een eenheid in Christus Jezus. Ook wij, gemeente in Valkenburg aan den Rijn, ZIJN één familie, wij ZIJN broeders en zusters. Wij hebben elkaar niet uitgekozen, maar zijn door de Heer geroepen en door Hem samengevoegd tot één lichaam. En dat geldt niet alleen voor de leden van onze gemeente, maar wij vormen één lichaam met alle volgelingen van de Here Jezus, van alle tijden, van alle kerken, wereldwijd. Deze eenheid is een feit, gegeven door God zelf (Ef. 4:3).

- ✓ *Hoe belangrijk is de eenheid in Jezus voor je?*
- ✓ *Welk plekje heb jij 'in het lichaam'? En waar in het lichaam plaats jij andere gemeenteleden als je er een paar concreet in gedachten neemt?*
- ✓ *Wat is het gevolg van het feit dat Jezus zelf het hoofd is van dit lichaam waar wij deel van uitmaken? Voor jou plekje? Voor de gehele gemeente?*

Dag 11. Eenheid om zuinig op te zijn

Lezen: Efeze 3:14-4:7

De eenheid van christenen is een feit, gegeven door God zelf (Ef. 4:3) en gelovigen moeten zich inspannen om die eenheid te bewaren door de band van vrede (Ef. 4:3) en door de liefde (1 Kor. 13). Tegelijkertijd zijn we een dorpsgemeente waarin leden uit diverse kerkelijke stromingen samenkomen. Het is niet eenvoudig om met al die verschillende persoonlijkheden en karakters, verschillende wensen en verlangens, verschillende opvattingen, gebruiken en tradities de eenheid te bewaren.

En toch laat Paulus zien dat juist die verschillen nodig zijn, 'zodat u met alle heiligen ten volle zou kunnen begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen (Ef. 3:18-19). Alsof we allemaal een puzzelstukje aanleggen en zo het grote plaatje, van wie Jezus is, steeds meer zichtbaar mag worden. En daar hebben we iedereen bij nodig. Het kinderlijke vertrouwen, de jongere die kritische vragen stelt, de jongvolwassene die twijfelt en zoekt, ouders die opvoedingsvragen hebben, ouderen die ervaring en levenswijsheid hebben. Denkers die ons geloof helpen verdiepen. Dromers die ons uitdagen groter te denken dan ons eigen inzicht. Doeners die ons in beweging zetten. Alle karakters, opvattingen, talenten, gaven en leeftijden dragen bij aan het kennen en liefhebben van Jezus.

- ✓ *Wat leer jij van gemeenteleden die totaal anders zijn dan jij? Kun je concrete voorbeelden noemen?*

Dag 12. Vrede

Lezen: Filippenzen 2:1-8 (of: 1-11)

Alle verschillen tussen christenen kunnen ook tot ruzie, verdeeldheid en onenigheid leiden. We zien dit in de eerste gemeente. De gemeenteleden in Jeruzalem horen dat Petrus tijdens een zendingsreis aan heidenen het Evangelie heeft verkondigd en dat ze tot geloof zijn gekomen. Een deel van hen bestrijdt de handelwijze van Petrus (Hand. 11:1-3). De onvrede hierover wordt bij terugkeer van Petrus benoemd en Petrus kan in goede orde uitleggen wat hij heeft meegemaakt (11:4) en hij legt daarbij de nadruk op Gods leiding in dit alles. Toen de anderen dit hoorden, waren zij gerustgesteld en verheerlijkten zij God.

Dit roept de herinnering op aan een avond in onze eigen gemeente met betrekking tot de vrouw in het ambt. Tijdens deze avond bleek dat gemeenteleden hierover van mening verschilden en dit leidde tot boze reacties en verwijten over en weer. Overtuigd van ieders eigen gelijk werd er vooral veel gezegd en weinig geluisterd. Aan het einde van de avond was niemand gerustgesteld en was er veel kapot gemaakt. Een gesprek in goede orde voeren over zo'n lastig onderwerp bleek in de gemeente niet mogelijk en heeft helaas ook nooit meer plaatsgevonden. Ook al is het bijna 20 jaar geleden gebeurd, de pijn en het verdriet daarover zijn nog altijd onderhuids voelbaar. Er zijn zelfs mensen die daardoor de gemeente hebben verlaten, die net als Paulus en Barnabas verbittering voelden (15: 39) en niet meer verder wilden in onze gemeente.

Wat zou het een zegen zijn als we in alle rust en in goede orde weer kunnen praten met elkaar over moeilijke onderwerpen. En dat we daarbij mogen luisteren naar elkaar, van elkaar leren en daarbij in alles Gods leiding mogen zoeken, zodat we aan het einde van het gesprek Hem samen mogen loven en prijzen. En dat als het gesprek niet goed gaat, we de pijn durven te benoemen en we elkaar om vergeving kunnen vragen. Dat we in de omgang met elkaar de ander voortreffelijker achten dan onszelf (Filip. 2:3).

- ✓ *Paulus gebruikt in Fil.2:1 vier uitdrukkingen (vier zinnen die in de HSV beginnen met 'als') die de basis van eenheid in de christelijke gemeente aangeven. In hoeverre herken je die in onze gemeente? En in jezelf?*
- ✓ *In vers 2 spreekt Paulus het verlangen uit dat de gemeente ook dieper niveau van onderlinge eenheid aan de dag legt. Opnieuw gebruikt hij hiervoor vier uitdrukkingen. In hoeverre herken je die onze gemeente?*
- ✓ *In vers 3 en 4 legt Paulus uit hoe ieder van ons een steentje kan bijdragen aan de verdieping van de onderlinge eenheid. Hoe kun jij dat in de praktijk brengen? Met welke broeders en zusters gaat dat prima en met welke heb je meer oefening nodig?*

Dag 13. Openheid en kwetsbaarheid

Lezen: 1 Korinthe 1:4-11

Als we kijken naar de Bijbel blijkt het een ontzettend open boek te zijn. Niets wordt verhuld of toegedekt en alle vuile was wordt in het volle zicht buiten gehangen. Conflicten en ruzies worden met naam en toenaam genoemd. Petrus wordt op het matje geroepen. Paulus en Barnabas hebben ruzie. Er is onenigheid over de weduwen en ga zo maar door.

Daarnaast is het mooi om te zien dat de gemeenten het geen schande vinden om bij problemen de hulp in te roepen van een vertrouwenspersoon. Zo lezen wij dat de gemeente van Korinthe aan Paulus kenbaar heeft gemaakt dat ze diverse moeilijkheden en verdeeldheid ervaren en is zijn brief aan hen een reactie hierop. De brieven aan gemeenten waren rondzendbrieven, waardoor andere gemeenten konden leren van elkaars problemen en de daarbij behorende raad en adviezen van de apostelen.

- ✓ *Ook wij zijn als volwassenen in de gemeente een brief aan onze jongeren en kinderen en mensen buiten de gemeente. Durven we daarin open te zijn en moeite en tekortkomingen te benoemen?*
- ✓ *Durven we nederig en kwetsbaar te zijn en te erkennen dat we het soms niet zelf kunnen oplossen en hulp nodig hebben?*
- ✓ *Zo nee, hoe zouden we kunnen groeien in die nederigheid?*

Dag 14. Hervorming

Lezen: 1 Petrus 2:1-10

De eerste gemeente is een Joodse gemeente die de Here Jezus aanneemt als de Messias en Hem gehoorzaam wil volgen. Ze blijven samenkomen in de tempel en onderhouden de Joodse wet. Langzaam worden er steeds meer heidenen aan de gemeente toegevoegd en door hun zendingsreizen komen de apostelen in contact met diverse culturen en andere religies. De invloed van deze nieuwe, niet-Joodse, gemeenteleden vraagt om bezinning op gebruiken, waarden en tradities. Welke waarden zijn van belang in het volgen van Christus en welke kunnen eventueel losgelaten worden? Dit leidt soms tot pittige gesprekken tussen conservatieve christenen, apostelen en ouderlingen (Hand. 15:5-7).

Wij mogen als gemeente een tempel zijn voor God, waar Hij met zijn Heilige Geest kan wonen en werken. Het fundament - de Here Jezus - staat vast, maar de tempel zelf is geen statisch gebouw: dat wordt gevormd met levende stenen (1 Petr. 2: 5). De leden van de gemeente worden gebouwd tot Gods woning.

En wij leven, bewegen, zijn onderweg, er worden kinderen geboren en er overlijden mensen, wij vieren en huilen. Wij leven in een bepaalde tijd en in een bepaalde samenleving en de invloed daarvan zal ook merkbaar zijn in onze gemeente. Dit betekent dat het gebouw - de tempel - verandert, dat het telkens weer nieuwe vorm krijgt, dat het wordt hervormd.

Mensen vinden het over het algemeen best lastig om te veranderen en om met veranderingen om te gaan. Graag houden we vast aan dat wat vertrouwd is en zekerheid geeft. Maar het is de grote vraag of we dan onze houvast wel op de goede plek zoeken...

- ✓ *Ervaar je ruimte in onze gemeente om daar met elkaar over te praten? Leg eens uit.*
- ✓ *Is er ruimte in onze gemeente om vast te houden wat in het belang is van het volgen van Jezus Christus de Heer en te veranderen waar het nodig is (om Hem te volgen, om ook 'nieuwelingen' Hem te kunnen laten volgen)? Licht eens toe.*
- ✓ *Waar zoek je zelf eigenlijk vooral je houvast? In bepaalde tradities en gewoonten of in je Heer en Redder, Jezus Christus?*

Dag 15. Groei

Lezen: Efeze 4:11-16 & Openbaring 2:1-7

Gods huis is een organisch huis, dat groeien mag en dat tot zegen mag zijn voor velen. Want naast dat we een geestelijk huis worden genoemd, schrijft Petrus dat we ook een heilig en koninklijk priesterschap mogen zijn. Een gemeenschap die offers brengt om God en anderen tot dienst te zijn. Een gemeenschap die bruggen bouwt tussen God en de mensen die Hem nog niet kennen, tussen ouderen en jongeren, tussen mensen die verschillend denken. Een gemeenschap die over kerkmuren heen durft te kijken en contact heeft met broeders en zusters uit andere kerkgenootschappen, dichtbij, maar ook veraf zoals in Roemenië en andere landen. Deze ontmoetingen bieden kansen om van elkaar te leren, om feedback te ontvangen, om je relatie met de Here Jezus te verdiepen, zowel persoonlijk, maar ook als gemeenschap.

We mogen ernaar verlangen een gemeenschap te zijn die groeit in kennis, liefde en trouw, die geworteld is in goede grond en overvloedig vrucht draagt. Nu constateren wij steeds meer dat ouders het lastig vinden om kinderen op te voeden in het geloof, om de Bijbel met hen te lezen. De gemeentegroei-groepen groeien niet in aantal. Het aantal jongeren dat Follow Me volgt neemt af. De gebedskring bestaat nog steeds uit een hele kleine groep gemeenteleden.

De eerste gemeente was trouw in het geven van onderwijs, gebed en de verkondiging van Jezus Christus zowel in de tempel

als in de huizen (Handelingen 5:42, 6:4), waardoor de gemeente groeide in geloof. Ondanks dat wij merken dat er op dit moment weinig groei plaatsvindt in de gemeente verlangen wij ernaar om door onderwijs en gebed tijdens de eredienst en thuis in gezinnen en in kleinere groepen een gemeente te zijn die groeit in geloof en in aantal.

“Van Christus uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Ef. 4:16)

- ✓ Stel jezelf eens eerlijk de vraag: verlang ik naar geloofsgroei? Verlang ik ernaar dat anderen Jezus leren kennen? Of laat het me min of meer koud?
- ✓ Wat heb jij nodig om vurig te blijven in geloof? Welke stappen kun je daarin zelf zetten? En wat verwacht je van je broeders en zusters in de gemeente?

3. Beelden vanuit de gemeente

Ten behoeve van de visievorming is een vragenlijst opgesteld en uitgezet onder gemeenteleden. Eén van de vragen betreft het beeld van onze leden hoe onze gemeente over een paar jaar eruit moet zien. Uit de gegeven antwoorden komt een aantal verschillende beelden naar voren. Deze beelden worden hierna toegelicht.

Levende gemeente

We willen een enthousiaste en levende gemeente zijn, vol van de Heilige Geest. Actief, inspirerend en vol passie. Een gemeenschap van gelovigen, die elkanders persoonlijk geloof versterken en samen de sacramenten beleven. Een gemeenschap waarin de leden elkaar kennen, betrokken zijn bij elkaar en met elkaar meeleven. Een gemeenschap waarin ruimte is voor discussie en waarin naar iedereen wordt geluisterd. Een gemeente waarin Gods Woord wordt verkondigd.

Gemeente met ruimte voor de jeugd

We willen een gemeente zijn waarin de jeugd actief betrokken is en veel jeugd in de kerk komt. Een gemeente die verschillende activiteiten organiseert voor en door de jeugd. Het vertrekpunt daarbij is dat we de jeugd serieus nemen. Dit betekent enerzijds dat we als gemeente letterlijk en figuurlijk meer ruimte willen creëren voor onze jeugd dat aansluit bij de ontwikkelingsfase waarin ze een visie vormen over hoe zij tegen

het leven aan kijken. Anderzijds betekent dit dat we de verantwoordelijkheid hebben om datgene wat we zelf vanuit Gods Woord hebben ontvangen en geleerd proberen aan onze jeugd door te geven door hierover met hen in gesprek te gaan en een voorbeeldrol voor hen te vervullen.

Laagdrempelige gemeente

We willen een uitnodigende gemeente zijn waarin iedereen zich welkom voelt, open en vrij. Een gemeente waarvan de leden aanspreekbaar zijn voor mensen van buiten. Een gemeente waarin er plaats is om iedereen bij Gods Koninkrijk te betrekken, een veilige plek voor zowel ouderen, jongeren en kinderen. Pastoraal meelevend met iedereen die zich met onze gemeente verbonden voelt. Aantrekkelijk voor jonge gezinnen met kinderen.

Moderne gemeente

We willen een gemeente zijn die meegaat met de tijd waarbij het geloof dat we met elkaar belijden, wordt geplaatst in het heden. Een gemeente waarin ruimte is voor discussie. Een gemeente waarin regels en tradities geen doel op zichzelf zijn. Een gemeente waarbij de invulling van de eredienst meer aansluit bij het heden, waarin meer ruimte is voor variatie en inbreng door de gemeente zelf.

Vertrouwde gemeente

We willen geen gemeente zijn die verandert om te veranderen. We hechten aan onze huidige gemeente. Die voelt vertrouwd aan. Verandering is niet altijd beter. We willen onze identiteit

niet verliezen. We willen een gemeente blijven waarin God, Jezus en de Heilige Geest centraal staan en waarin we geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven en opgestaan. Een gemeente waarin het Evangelie wordt uitgedragen en waarbij met respect wordt omgegaan met onze historische context en wortels.

Samenvatting

We zijn een gemeente waarin leden uit diverse kerkelijke stromingen samenkomen. Deze verscheidenheid beschouwen we als positief. Wij geloven als gemeente dat wij allen gedoopt zijn in één Geest en daardoor één lichaam van Christus zijn geworden. Met elkaar zijn wij verschillende delen van het lichaam van Christus en hebben wij elkaar nodig.

Wij willen ons laten inspireren door de eerste gemeente van Christus. We willen als gemeente een levende relatie hebben met Jezus Christus vanuit het geloof dat Hij voor onze zonden is gestorven en opgestaan. Vanuit ons geloof willen we een gemeenschap zijn, een groep mensen die elkaar opzoekt, met elkaar meeleeft en in alle openheid ons geloof en onze geloofsvragen met elkaar deelt. We streven daarbij naar harmonie en groei in ons persoonlijk geloof. We leven hierbij in de verwachting van de terugkomst van Jezus Christus en in afwachting van Hem willen we midden in de samenleving staan, als het zout der aarde. Hierbij hebben we zorg voor elkaar en onze medegelovigen elders in de wereld.

We willen ook een levende gemeente zijn, actief en inspirerend. Een gemeente die de jeugd serieus neemt door enerzijds de jeugd de ruimte te geven om invulling te geven aan haar geloof en daarmee haar ontwikkelingsproces en anderzijds door als gemeente onze verantwoordelijkheid te nemen door met de jeugd in gesprek te gaan over ons geloof. Een laagdrempelige gemeente waarin iedereen zich welkom voelt, een veilige plek voor iedereen. Een moderne gemeente die meegaat met de tijd, maar daarbij zijn eigen identiteit koestert en behoudt. We willen een gemeente blijven waarin God, Jezus en de Heilige Geest centraal staan en waarin we geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven en opgestaan.